



יזכור

מרדכי אהרונסון ז"ל

נפל ט"ו בתשרי תשל"ד, 11 באוקטובר 1973



מרדכי (מוטי), בן יצחק ואסתר, נולד ביום ג' באדר תש"ט (4.3.1949) בתל-אביב, להורים שהגיעו ממחנות העקורים בקפריסין, לשם הועברו בדרכם מרומניה לישראל. מוטי החל את לימודיו בבית הספר היסודי על-שם ויצמן ביפו ואחר-יכן סיים את לימודיו התיכוניים בבית הספר התיכון העירוני ז' בתל-אביב. כבר בילדותו התבלט מוטי כילד כשרוני, בעל אינטליגנציה וביטחון עצמי. כאשר היה בן 14 זכה בפרס הצטיינות על חיבור שכתב. אחד מתחביביו היה המשחק והוא היה פעיל בחוגים דרמטיים בבית הספר. בזכות משחקו בתפקיד האב במחזה "אנה פרנק", זכה בית ספרו במקום הראשון, במסגרת תחרות בין בתי-ספר על-יסודיים.

מרדכי גויס לצה"ל בסוף פברואר 1967. הוא הוצב לחיל השריון, עבר אימונים בבית הספר לשריון ואף השתלם בקורס קצינים. הוא ראה בשירותו הצבאי יעוד ומטרה עליונה, ולא חדל מנסיונו לשכנע גם את אחיו הצעיר, להתגייס לחיל השריון. מלחמת ששת הימים הותירה בו חותם עמוק, אותו ביטא גם בשירים. בשיר שהקדיש לאמו, כתב מוטי: יצאנו עם ערב, רוח קלילה / ואת יודעת אמי, דרכי האחרונה, וכשכדור אויב לוחט שיספ את לבי / ראיתי עיניך, הו עיניך אמי / ועתה אמי, שערך אפור / עטוי שביס קדורני ושחור.

כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, נשלח סגן מוטי עם יחידתו לגזרת התעלה. ב-ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973) הותקף מערך הטנקים שבפיקודו על-ידי מטוסי האויב והוא נהרג. בן 24 היה במותו. הובא למנוחת-עולמים בבית העלמין בקרית-שאול. השאיר אחריו אישה והורים.

במכתב תנחומים ששלח מפקדו של מוטי למשפחה השכולה, כתב לאמור: "בנכם היה לוחם אמיץ-לב ובעל כושר מנהיגות למופת. הוא הנהיג את מחלקתו בקרב בדבקות ותוך חירוף נפש..."; אחד מידידיו של מוטי, חברו לעבודה, כתב לאלמנתו, רבקה: "במשך השנה שעבדתי במחיצתו, הייתי מודה לאל שזימנני לצידו של מוטי. מגובש, החלטי, רציני ורבת-תושייה. הוא היה עבורי מורה-נבוכים ועיצב בי את 'אני הקיים', את ההכרה העצמית."

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב